



Se dig ikke tilbage

Søndag 26. februar 2017



Rom. 12:1-2

¹ Kære venner, I har oplevet Guds nåde, og derfor beder jeg jer indtrængende om at give jer selv til ham som en levende offergave. Det glæder Gud, og det er den åndelige måde at tjene ham på. ² Jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad i stedet Guds Ånd *forvandle jeres tanker og vaner*, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne.



Se dig ikke tilbage!

Luk. 17:32-33

³² Husk på, hvad der skete med Lots hustru! ³³ De, der klamrer sig til livet, vil miste det, men de, der er parat til at give afkald på deres jordiske liv, vil få det evige liv.

Se dig ikke tilbage!

Lukas 9:61-62

⁶¹ En tredje sagde: »Jeg ville egentlig gerne være discipel af dig, Herre, men lad mig først tage afsked med min familie.« ⁶² Jesus sagde til ham: »Når du begynder at pløje, skal du se fremad og ikke tilbage. De, der hele tiden ser sig tilbage, kan ikke arbejde i Guds rige.«



Læs selv Rom. 6:5-14





Se dig ikke tilbage!

- Hævn og utilgiveness
- Fordømmelse ("Du gjorde ...")
- Modløshed ("Det nytter alligevel ikke ...")
- Bundet af materielle goder (står i vejen for et liv med Gud)
- Bundet af dårlige vaner (som vi ikke kan eller vil slippe)
- Vil have ret / have det sidste ord. Overfor Gud og mennesker
- Sætte vores erfaringer *over* Guds ord, Guds løfter



A photograph of a snowy forest floor with several tree trunks and a pile of cut logs. A dark, semi-transparent rectangular overlay is centered over the image, containing the text "Én bold ad gangen!" in a white, italicized, sans-serif font. The text is arranged in two lines: "Én bold" on the top line and "ad gangen!" on the bottom line.

*Én bold
ad gangen!*



Rom. 12:1-2

¹ Kære venner, I har oplevet Guds nåde, og derfor beder jeg jer indtrængende om at give jer selv til ham som en levende offergave. Det glæder Gud, og det er den åndelige måde at tjene ham på. ² Jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad i stedet Guds Ånd *forvandle jeres tanker og vaner*, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne.



A photograph of a snowy forest floor with several tree trunks and a pile of cut logs. A dark rectangular overlay is centered on the image, containing the text "Se dig ikke tilbage" in a white, italicized, sans-serif font.

*Se dig
ikke tilbage*