

Oktober 2011



Menighedslejre 2011

Godt Nyt

fra Roskilde Frikirke – en del af
Apostolsk Kirke i Danmark



Loppemarked

Søndag den 16. oktober, kl. 14-17, er der loppemarked på Sløjen 9 i Svogerslev (hos Hanne og Henrik). Det drejer sig om de sidste ting fra Solveig Møller's lejlighed, der skal sælges til fordel for kirken. Der er bl.a. to flyttekasser med dukker, købt i mange af Europas lande. Et kaffestel, en god badevægt,

lidt sølvbstik, julepynt, nogle figurer i Kongeligt Porcelæn, DVD'er med film, lovsangs-CD'er, lidt køkkengrej
Kom og byd - og vær med til en hyggelig eftermiddag. Der serveres eftermiddagskaffe.

Mogens



Vores dygtige - og engagerede - lovsangsgruppe



*Simon - vores kok -
tilbereder festmiddagen
lørdag aften*



Det er vigtigt at holde hovedet oven vande ...



”To pray or not to pray”

Under europamesterskabet i fodbold i 1992 (som Danmark vandt!) blev slagsangen ”Vi er røde, vi er hvide...” sunget med fuld blæs, og hele den oplevelse samlede vel i den grad vores lille nation. Over den sidste måneds tid har det dog nok snarere været farverne rød og blå, der har domineret på det danske landskab i forhold til valget, og det var den røde blok, der vandt med Helle Thorning Schmidt i spidsen for sejren. Frem for oplevelsen af at det var hele Danmark, der vandt, som under EM, var det nok mere den røde blok og dens tilhængere, der endte med sejren, og den blå blok der måtte se sig besejret, trods et meget tæt løb. Demokratiet har talt og nu i skrivende stund er den nye regering ved at blive sammensat med det udfald, at Danmark højst sandsynligt vil få sin første kvindelige statsminister.

Hvad tænkte du da stemmerne blev talt op torsdag aften d. 15. september? Gik det, som du havde håbet? Måske tænkte du, at det var sandelig på tide med en ny regering, en ny ledelse, forandring, nye tider. Måske kan det være, at du blev efterladt mere bekymret over, om den kommende regering nu kan bringe os sikkert igennem den øko-

nomiske krise og alle de andre udfordringer, vi som nation står overfor. Mon Helle Thorning nu kan klare presset og imødekomme forventningerne og det store nationale ansvar? Mon hun kan samle og skabe et bredt samarbejde over midten? Mon hun kan indfri sine løfter til vælgerne? Masser af spørgsmål, og ja, måske masser af bekymringer kan optage os – om vi nu er røde, blå, midt i mellem eller ingen af delene.

Midt i alle disse tanker, spørgsmål og følelser omkring vores nation og fremtid, stødte jeg på en passage fra Bibelen, skrevet for næsten 2000 år siden, i 1. Timoteus brev, kapitel 2, vers 1-4, som kommer med en opfordring til menigheden, de Kristne, om at bede:

... fortsættes på side 6



Oktober 2011

Søndag	2	10:30	Cafégudstjeneste med barnevelsignelse
Søndag	9	10:30	<i>Fællesgudstjeneste i Baptistkirken</i>
Søndag	16	10:30	Cafégudstjeneste
Søndag	23	10:30	Gudstjeneste
Søndag	30	10:30	Gudstjeneste

November 2011

Søndag	6	10:30	Cafégudstjeneste
Søndag	13	10:30	Gudstjeneste med barnevelsignelse og nadver
Søndag	20	10:30	Cafégudstjeneste
Søndag	27	10:30	Gudstjeneste

December 2011

Søndag	4	10:30	Cafégudstjeneste
Søndag	11	10:30	Gudstjeneste med nadver
Søndag	18	10:30	Menighedens julefest
Lørdag	24	13:00	Juleaftensgudstjeneste
Søndag	25		<i>Ingen gudstjeneste</i>

Januar 2012

Søndag	1		<i>Ingen gudstjeneste</i>
--------	---	--	---------------------------



Taler / leder

Lis Molin / Henrik Friberg

Henrik Friberg

Henrik Friberg / Hanne Friberg

Poul Kirk, redaktør af Domino / Lis Molin

Daniel Noer / Henrik Friberg

Taler / leder

Henrik Friberg / Lis Molin

Hanne Friberg / Henrik Friberg

Lis Molin / Daniel Østergaard

Hasse Falk Jakobsen, Roskilde Vineyard / Marleen Frost

Taler / leder

Henrik Friberg /

Mark Thomsen / Lis Molin

Henrik Friberg

Taler / leder

Hør / genhør
taler/prædikener fra 2011
på Roskilde Frikirke's
hjemmeside:



... fortsat fra side 3

"Derfor understreger jeg vigtigheden af at bede for alle mennesker, påkalde Guds hjælp, gå i inderlig forbøn for hinanden og sige tak til Gud. Bed specielt for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et fredeligt og stilfærdigt liv med en værdighed, som ærer Gud. Det er godt og værdsat hos Gud, vores Frelser. Gud ønsker jo, at alle må komme til erkendelse af sandheden og få det evige liv."

Guds altoverskyggende ønske er jo at *"...alle må komme til erkendelse af sandheden og få det evige liv."*

Historien om evangeliet bekræfter ultimativt dette guddommelige ønske, ved at Gud Fader sendte sin egen Søn, Jesus Kristus, for at dø på et kors i vores sted, for vores overtrædelsers skyld, og derved muliggør menneskers frelse for dem der vil tro og erkende *"...sandheden..."*.

Hvad har det med os og vores regering at gøre? Jeg tror inderligt på at nøglen til forvandling i et hvilket som helst samfund, inklusiv vores, ikke så meget ligger i, hvordan man kan optimere de ydre omstændigheder, men nærmere de indre. De ydre omstændigheder kan politikerne gøre meget ved. De kan f.eks. ændre lovene, men ikke det menneskes hjerte, som vælger enten at overholde eller bryde

pågældende lov. Kun Gud kan forvandle menneskers hjerter, og derfor er det kun ved, at mennesker bliver frelst og forvandlet indefra af Gud, som varigt bringer forvandling til en nation; og til det formål kalder Gud menigheden til bøn! Bøn for alle mennesker, for regeringen og for alle i ledende stillinger, om vi så er enig i deres politik eller ej. Biproduktet af en sådan forvandling er et godt liv, som ærer Gud. Så det store spørgsmål, vil jeg postulere, er ikke så meget, om man skal stemme rød eller blå blokpolitik, men mere om man skal bede eller ikke bede; eller for at omformulerer Shakespeare en anelse: *"to [pray] or not to [pray], that is the question."*

af Mark Thomsen



**Lederteam:**

Henrik Friberg Tlf. 6616 5654
Lis Molin Mobil.2369 0329
Mark Thomsen Mobil 2299 9227
Marleen og Mogens Frost Tlf. 4638 4698

Kasserer:

Steen Nielsen
Email kasserer@roskilde-frikirke.dk
Kirkens giro-/bankkonto (Danske Bank, Kolding)
1569 – 5 31 66 26

Pedelpar:

Mark Thomsen Mobil 2299 9227
Lise Hjørnholm Thomsen Mobil 2296 8077

Huskoordinator:

Sven Molin Mobil 4032 0329

Mødeværter:

Lis Duch Tlf. 4632 1135

Netværksgrupeledere:

Lis Duch Tlf. 4632 1135
Hanne og Henrik Friberg Tlf. 6616 5654
Marleen og Mogens Frost Tlf. 4638 4698
Lis Molin Mobil 2369 0329

Lovsang:

Steen Nielsen Tlf. 4635 0294

Børnekirken Boblen:

Eva Østergaard Tlf. 2244 5626

Forbøn:

Lise Jensen Tlf. 4636 1186
Kontakt kan ske via hjemmesiden

AGLOW:

Ulla Holmgreen Nielsen Tlf. 4636 4105

MEDLEM AF FRIKIRKENET

***Hjerteligt velkommen!*****lyt** - kirkens menighedsblad

100 eksemplarer

ende redaktør

rost Tlf. 4638 4698

gens Frost, hvis ikke andet nævnes

det mailes senest den 20. i måneden før, til
godtnyt@roskilde-frikirke.dk**Hjemmeside:** www.roskilde-frikirke.dk

Webmaster Mogens Frost

Religion er "opium for folket"

Karl Marx, grundlæggeren af kommunismen, har udtrykt, at "Religion er opium til folket". Opium fordi det giver øjeblikkelig lindring for den smerte, folk føler, uden at fjerne grunden til den. Altså bl.a. et redskab til undertrykkelse.

Fjerner Fokus

Vi må nok indrømme, at traditionel religion er blevet – og stadig bliver – brugt som magthaveres redskab til at fjerne fokus fra problemerne, for at de kan få deres vilje gennemført.

Hvorfor kom Jesus

Hvad var målet med, at Jesus kom? Var det for at skabe en illusion, en ny religion? En virkelighedsflugt? Jesus omtaler sig selv som *livet* – ikke som filosof, men som selve det evige liv. Han taler om sig selv som *vejen* til Gud, Faderen. Som vores *ven!*

Jesus ønskede ikke at grundlægge en ny religion – Han præsenterede os for selve livet. Han gav bl.a. denne opfordring: "Kom til mig, alle I, som er trætte og tynget ned af byrder - og jeg vil give jer hvile." (Mattæusevangeliet 11:28)

Virkelighedsflugt?

Hvordan kan vi se virkeligheden i øjnene? Det kan nogen gange være

svært. Tit vil vi søge tilflugt i en masse ydre ting: Alkohol, aktiviteter, sågar sport. Farligt, hvis vi bare vender ryggen til problemerne og ikke er nærværende, når vores nærmeste har brug for os.

Kom til mig!

Jesus har aldrig ønsket, at vi skulle flygte fra hverdagens problemer – men Han har givet os forskellige redskaber til at se dem i øjnene og håndtere dem på den bedste måde. Det begynder alt sammen med at lære Ham at kende – som vores Ven, som den der kender os og vil støtte os og vejlede os i stort og småt!

Hav et godt og nærværende efterår – med Guds fred!

Mogens

