



*Vi kan begejstres, når vi ser naturens
mangfoldighed og overflod - af farver og liv*

SommerCamp



Selv om du ikke fysisk deltager på SommerCamp, kan du være med på en lytter

Tema for årets SommerCamp er 'Rodfæstet'. Man kan allerede nu se listen over spændende talere.

Vi er en lille flok fra menigheden, der deltager hele ugen.

Men selv om du af en eller anden grund ikke kan deltage, regner vi med, at du alligevel har mulighed for at høre talerne, da vi regner med, at møderne igen i år bliver streamet.

Søg på www.staevne.dk, hvor du kan se et arkiv med tidligere års taler.

Eller hold dig opdateret via kirkens Facebook-side eller hjemmeside, der vil blive opdateret med oplysninger i løbet af stævnet.

Indbetalinger til kirken kan både ske på bankkontoen 1569 – 5316626, og med MobilePay, på nummeret 2490 0750 (brug evt. QR-koden til højre).

Husk at skrive, hvad pengene skal bruges til.



MobilePay til

2490 0750



MobilePay

Arven

Når der er en der dør i Danmark, går der altid en proces i gang: Er der testamente og hvem er arvingerne? Det skal undersøges om der er arvinger, som ikke er kendte for familien. Er der testamente, skal det følges, men ingen børn i Danmark kan gøres arveløse. Vi har noget der hedder tvangsarv, men udover dette kan forældre godt tilgodese et barn frem for andre, ved at lave testamente. Ja, arv kan give konflikter i familien. Der er regler for hvem der kan arve, der er delt op i 3 kategorier, og arveskatten er bestemt efter i hvilken kategori man er i.

Dette kom jeg til at tænke på da jeg i går læste i Kolossenserne 1,12: "Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer delige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede jer ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse."

Vi har altså arveret til Guds rige, sammen med Jesus. Vi har lige ret. Det jeg kom til at tænke på var, er du tilfreds med din arv, er du tilfreds med det man kalder tvangsarven? Mit svar vil altid

være, at jeg ønsker at gøre mig bemærket, så min far ser mig og ikke glemmer mig. Jeg ønsker ikke at nøjes med tvangsarven. Jeg vil have så meget så muligt.

Vi får først arven når dem vi, skal arve fra er døde. I Guds verden blev arven også først tilgængelig efter døden. Ikke vores død, men ved Jesus død på korset.

Jesus

Vi fik der mulighed for at arve på lige fod med Jesus. Han gjorde det hårde arbejde og tog straffen på sig, og vi får friheden. I det testamente Faderen har skrevet, står der, at vi arver alt, det er ikke delt i procent eller i rater. Nej, vi får det hele. Her er ikke regler om, hvordan du er i familie, eller regler om arveskat. Det er uden skat. Alt er til dig.

Du har ret til at gå ind og ud af faderens rige og tage og bruge alt hvad du ønsker. Fordi vi i Jesus har syndernes forladelse. Dette er, hvad jeg ønsker at vi skal huske i denne sommer, for at vi kan få et rigt liv og få næring til det kommende efterår og vinter.

/Lis

Mødeplan for juni 2018

Juni 2018

Søndag	3	10:30	Cafégudstjeneste. Taler: Lis Molin
Tirsdag	5	08:00	Bybøn i Byens Hus ('Orangeriet'), Stændertorvet 1
Tirsdag	5	19:00	Bøn
Søndag	10	10:30	Cafégudstjeneste. Taler: Grete Pettersson
Mandag	11	19:00	Bøn og faste. Tema: Vækst
Tirsdag	12	19:00	Bøn og faste. Tema: Vækst
Onsdag	13	19:00	Bøn og faste. Tema: Vækst
Søndag	17	10:30	Cafégudstjeneste. Taler: Jan Lehnert
Tirsdag	19	19:00	Bøn
Søndag	24	10:30	Cafégudstjeneste med barnevelsignelse. Taler: Lis Molin
Tirsdag	26	19:00	Bøn

Alle søndage kl. 10 til ca. 10:15 – bøn for gudstjenesten

Mødeplan for juli 2018

Juli 2018

Søndag	1	10:30	Sommerferiegudstjeneste. Vi starter med morgenmad
Søndag	8	10:30	Sommerferiegudstjeneste. Vi starter med morgenmad
Søndag	15	10:30	Sommerferiegudstjeneste. Vi starter med morgenmad
Søndag	22	10:30	Sommerferiegudstjeneste. Vi starter med morgenmad
Søndag	29	10:30	Sommerferiegudstjeneste. Vi starter med morgenmad



Jørn Hyldgaard, som besøger menigheden søndag den 26. august. Jørn har en stærk evangelistisk tjeneste, og mange oplever Guds indgriben gennem bl.a. helbredelser under hans møder.

Har du læst biografien "Hudløs" om Jørns liv?

Til sommerens kalender - vigtigt:

Bøn og faste

Vi holder igen fest i kirken, med bøn og faste dette er dagene fra 11. - 13. juni.

Vi mødes i kirken til bøn og lovsang alle tre aftner kl. 19 - 20. Emnet denne gang er "vækst".

Jørn Hyldgaard

Søndag den 26. august skal du sætte x i kalenderen, da får vi besøg af Jørn Hyldgaard. Det bliver en dag hvor du skal invitere alle, du kender, med i kirke.

Barnevelsignelse

Søndag den 24. juni har vi barnevelsignelse af Ellen, Charlotte og Anders' datter.

Ferietid og telefon

Jeg er til at træffes i uge 28 på telefon eller i Kolding, da jeg er på "SommerCamp".

I uge 29 holder jeg ferie, så der henviser jeg til Anders Daugaard på telefon 31 25 06 43.

Juni og august

Vi holder gudstjenester i juni og august som vanlig kl. 10.30 og vi starter med bøn for gudstjenesten kl. 10.

/Lis

Juli måned

I juli måned er der sommergudstjenester. Jeg vil gerne, om nogen vil melde sig til at stå for en søndag. Giv mig lige en meddelelse om dette.



Den nye persondatalov

og dens betydning for medlemmer og deltagere i Roskilde Frikirke:

Som medlem og deltager har du ret til at vide, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger såsom navn, adresse, e-mail adresse og cpr.nr. for dem, der ønsker skattefradrag for gaver. Vi har derfor lavet en persondatapolitik, som du kan læse på vores hjemmeside.

Hvis du har brug for en papirudgave af vores politik, kan du få en kopi i kirken. Du skal vide, at vi kun gemmer dine oplysninger, så længe de er nødvendige, for at kunne opdatere dit medlemskab, sende dig menighedsbladet eller nyhedsmails og sørge for, du kan få skattefradrag for gaver.

Alle frivillige, der er ansvarlige for de forskellige arbejdsgrøner i kirken, bedes læse og underskrive et dokument med procedurer for håndtering af

persondata i Roskilde Frikirke. På denne måde sikrer vi os at personlige oplysninger bliver opbevaret forsvarligt og slettet, så snart der ikke er brug for dem mere.

Alle, hvis billede og evt. navn, eller lydfil er lagt ud på kirkens hjemmeside eller er blevet publiceret i menighedsbladet, skal underskrive et samtykke.

Marleen Frost er kirkens dataansvarlige og kan kontaktes på mailadressen kasserer@roskilde-frikirke.dk, hvis du har spørgsmål eller vil have slettet dine personlige oplysninger.

/Marleen



Adresser og telefonnumre

Kirken: Hedegade 29, 4000 Roskilde

Kirkens præst: (Træffetid: Efter aftale)

Lis Molin Tlf. 2369 0329 Email: lis.molin@roskilde-frikirke.dk

Lederteam:

Eva Østergaard	Tlf. 2244 5622
Ken Håkansson	Tlf. 2990 5319
Anders Daugaard	Tlf. 3125 0643
Jan Lehnert	Tlf. 2880 2394
Mogens Frost	Tlf. 6190 0000

Kasserer (og dataansvarlig):

Marleen Frost	Tlf. 3027 4698
Email	kasserer@roskilde-frikirke.dk
Kirkens giro-/bankkonto (Danske Bank, Kolding)	1569 – 5 31 66 26
MobilePay	2490 0750

Pedel:

Daniel Østergaard	Tlf. 6171 9084
Merethe Povlsen	Tlf. 2278 3701

Driftsleder:

Jan Lehnert	Tlf. 2880 2394
-------------	----------------

Ønske om forbøn:

Kontakt kirkens præst, eller brug kontaktformular på hjemmesiden

Børnekirke

Cellegrupper

Bibelundervisning

} Spørg i kirken, eller
} se kirkens
} hjemmeside

Venezuela – se Facebook-siden "Global Organisation Denmark", eller kirkens hjemmeside under Aktiviteter > Mission

Projekt Malina – se kirkens hjemmeside under Aktiviteter > Mission

MEMLEM AF FRIKIRKENET



Hjerteligt velkommen!

godt nyt - kirkens menighedsblad

Oplag ca. 50 trykte eksemplarer

Ansvarshavende redaktør

Mogens Frost

Fotos: Som regel Mogens Frost

Stof til bladet mailles senest den 15. i måneden før, til godtnyt@roskilde-frikirke.dk

Kirkens hjemmeside:

www.roskilde-frikirke.dk

Webmaster Mogens Frost

En skatkiste

Der er mange mennesker i dagens Danmark, der kæmper for at få tilværelsen til at hænge sammen. Ikke nødvendigvis økonomisk, men på det personlige plan, med familien, arbejdet, tiden, venner, personlig udvikling...

Et fantastisk løfte fra Jesus lyder således: »Søg først Guds rige og gør hans vilje, så får I alt det andet i tilgift. Lad altså være med at bekymre jer for, hvad der vil ske i morgen, for morgendagen skal nok komme med sine problemer helt uden hjælp. Dagen i dag har problemer nok i sig selv.« (Mattæus 6:33-34). Den autoriserede oversættelse taler om at søge Guds Rige og Hans retfærdighed før alt andet.

For let?

Måske vil du hævde, at det ikke holder i dag. At der er så mange flere opgaver, der presser sig på i dag. Eller at det omtaler en helt anden tid.

Selv om der er flere ting, der presser sig på i dag, er vores dagligdag også blevet gjort lettere af de mange moderne hjælpemidler, vi har fået. Og ting som f.eks. de sociale medier er vi (forhåbentligt) selv herre over, så det ikke bliver dem, der 'stjæler' vores tid fra det virkeligt væsentlige.

Et hårdt program

Om nogen havde Jesus et hårdt program. I løbet af 3½ år skulle Han udpege og oplære disciple til at tage over den dag, Han døde, og fortsætte Hans arbejde med at udbrede Guds rige i verden. Om dagen blev Han nærmest overfaldet af mennesker, der havde brug for helbredelse og udfrielse. Og Han måtte igen og igen afvise at gå ind i menneskers interessefyldte opgør med andre.

Rigdomme

Jesus har efterladt en ufattelig rigdom til de, der vil tro Ham og tage imod. De, der vil søge Ham, som vil lære Ham at kende og vil gøre Hans vilje i det daglige. Han har lovet, at Han vil give os alt, hvad vi har brug for til et liv i overflod. Men det vil også betyde, at vi må give afkald på ting, der vil blive 'dødvægt' i vores daglige liv. For at give plads til de sande værdier: Hans fred, Hans frelse, Hans glæde i overflod!

– Og Han har omsorg for *alt* i vort liv som mennesker. *Intet* er for stort eller for småt for Ham!

Tør vi lægge det alltsammen ned for Ham, så Han kan gøre det i os og igennem os, som Han ønsker at gøre? Og lære os at kaste alle vores bekymringer på Ham?

Mogens